

Bijbelonderwijs voor de basisschool



Groep 8

Memootjes

De geciteerde Bijbeltekst werd met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

Uw woord is een lamp
voor mijn voet, een licht
op mijn pad.

Psalm 119:105



God schiep de mens als Zijn
evenbeeld, als evenbeeld
van God schiep Hij hem,
mannelijk en vrouwelijk
schiep Hij de mensen.

Genesis 1:27



Als Ik de boog in de wolken
zie verschijnen, zal Ik denken
aan het eeuwigdurende
verbond tussen God en al
wat op aarde leeft.

Genesis 9:16



Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 8:38 en 39

Laat zó mijn mond de lof
spreken van de HEER en
alles wat leeft Zijn heilige
naam prijzen, tot in
eeuwigheid.

Psalm 145:21



En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Efeziërs 5:19 en 20



Wijsheid levert meer op
dan zilver, geeft meer
profijt dan goud, is
kostbaarder dan
edelstenen.

Spreuken 3:14

Vereer naast Mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duldt geen andere goden naast Mij.

Deuteronomium 5:7-9



Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij Mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij Mijn Vader in de hemel.

Matteüs 10:32 en 33



Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in Zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in Zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.

Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.

Matteüs 16:24 en 25

Want God had de wereld zo lief
dat Hij Zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in
Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16



Gezonde mensen hebben
geen dokter nodig, maar
zieken wel; Ik ben niet
gekomen om rechtvaardigen
te roepen, maar zondaars.

Marcus 2:17



Laat wie dorst heeft bij Mij
komen en drinken!
Rivieren van levend water
zullen stromen uit het hart
van wie in Mij gelooft.

Johannes 7:37 en 38



Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.

Johannes 8:12

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt.

Matteüs 6:26



Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

1 Korintiërs 15:58

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

Openbaring 21:1-4

Een Kind is ons geboren, een Zoon
is ons gegeven; de heerschappij
rust op Zijn schouders. Deze
namen zal hij dragen: Wonderbare
Raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Jesaja 9:5



Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.

Om onze zonden werd Hij
doorboord, om onze wandaden
gebroken. Voor ons welzijn
werd Hij getuchtigd, Zijn
striemen brachten ons
genezing.

Jesaja 53:5



Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Matteüs 28:19 en 20

Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat Hij Zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt.

Handelingen 10:34 en 35



Zie ik de hemel, het werk van Uw
vingers, de maan en de sterren
door U daar bevestigd, wat is dan
de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem
omziet?

Psalm 8:4 en 5



Dit is Zijn gebod: dat we geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan Zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

1 Johannes 3:23 en 24

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

Matteüs 22:37-40

Ga op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Matteüs 28:19 en 20

Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Lucas 11:9 en 10

Maak me niet arm, maar ook niet rijk,
voed me slechts met wat ik nodig heb.

Want als ik rijk zou zijn, zou ik u
wellicht verloochenen, zou ik kunnen
zeggen: 'Wie is de HEER?' En als ik
arm zou zijn, zou ik stelen en de naam
van mijn God te schande maken.